

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν και οι αντιπρόσωποί του έχουν κλιμακώσει εσχάτως την επιθετική τους συμπεριφορά. Μόνο το τελευταίο έτος, το FBI αποκάλυψε το θρασύτατο σχέδιο της Τεχεράνης να απαγάγει μια Αμερικανίδα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών στις ΗΠΑ, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε κατά του συμμάχου μας του Ισραήλ τον σφοδρότερο καταγισμό ρουκετών από τον πόλεμο του 2006, το Ιράν επιχείρησε να πλήξει το προξενείο των ΗΠΑ στο βόρειο Ιράκ και σκότωσε έναν Ρουμάνο και έναν Βρετανό υπήκοο που βρίσκονταν σε ένα πετρελαιοφόρο στην Αραβική Θάλασσα, και οι Χούθι με έδρα την Υεμένη χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους για να επιτεθούν σε μη στρατιωτικούς στόχους στον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου στο Άμπου Ντάμπι.

Παρά την ισχυρή διατλαντική συνεργασία, υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των χαρακτηρισμών τρομοκρατικών οργανώσεων από μέρους των ΗΠΑ και της ΕΕ. Ενώ και οι δύο έχουν χαρακτηρίσει την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ και έχουν συζητήσει τον χαρακτηρισμό των Χούθι, μόνο οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Ο χαρακτηρισμός της Χεζμπολάχ ως τρομοκρατικής οργάνωσης από τις ΗΠΑ καλύπτει το σύνολο της οργάνωσης ενώ η ΕΕ θεωρεί ως τρομοκρατική ομάδα μόνο τη «στρατιωτική πτέρυγα».

Απαιτείται επείγοντως αποφασιστική δράση – και συνέπεια – από τις ΗΠΑ και τη διατλαντική κοινότητα προκειμένου να περιοριστεί η κλιμακούμενη κακόβουλη συμπεριφορά του Ιράν.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΤΛΑΝΤΙΚΟΪ ΦΪΛΟΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΪΛ

ΠΑΡΌΤΙ ΝΟΜΟΘΈΤΕΣ ΑΠΌ ΑΝΤΪΘΕΤΕΣ ΠΛΕΥΡΈΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΎ

και με διαφορετικές πολιτικές απόψεις, είμαστε ενωμένοι όσον αφορά τη σοβαρή μας ανησυχία σχετικά με την αυξανόμενη απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη που αποτελεί η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ο κορυφαίος κρατικός υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο.

Αυτή η απειλή επιτείνεται μόνο από την προοπτική του Ιράν, που είναι εξοπλισμένο με προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους και διαθέτει τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει τις κακόβουλες ενέργειές του, να καταστεί εν δυνάμει κράτος με πυρηνικά όπλα. Η αυξανόμενη συμμαχία του Ιράν με τη Ρωσία και η προμήθεια προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τον κτηνώδη πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας τονίζουν περαιτέρω τον κίνδυνο που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή αλλά και για τη δυτική ασφάλεια.

Συνεπώς, είναι κρίσιμης σημασίας οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και οι Ευρωπαίοι εταίροι να ενισχύσουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, της κύριας δύναμης του καθεστώτος που εξαπλώνει την εσωτερική και εξωτερική τρομοκρατία. Χαιρετίζουμε τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019 ως ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης (Foreign Terrorist Organization) και υποστηρίζουμε τη συνεχιζόμενη δέσμευση της χώρας να διατηρήσει αυτόν τον χαρακτηρισμό όσο το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης συνεχίζει τις παράνομες δραστηριότητές του. Από την ίδρυσή του το 1979, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει δημιουργήσει και χρηματοδοτήσει μια πληθώρα τρομοκρατικών ομάδων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου τη Χεζμπολάχ και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Το καθεστώς έχει χρησιμοποιήσει αυτούς τους αντιπροσώπους της τρομοκρατίας για να σπείρει τον θάνατο, τον τρόμο και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

Η υπερατλαντική κοινότητα θα πρέπει επομένως να επιβάλει κυρώσεις και να αποδώσει στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και σε όλους τους τρομοκράτες αντιπροσώπους του Ιράν τον χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, καθώς περί αυτού πρόκειται.