

# Διατλαντική Διακήρυξη

## Η ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΈΣΕΙ ΤΗ ΧΕΖΜΠΟΛΆΧ ΕΚΤΟΣ ΝΌΜΟΥ

### ΕΜΕΪΣ, ΝΟΜΟΘΈΤΕΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΔΎΟ ΠΛΕΥΡΈΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΝΩΜΈΝΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ,

καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαρακτηρίσει στο σύνολό της τη Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση. Μετά τη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας το 2012 στη Βουλγαρία που σκότωσε έξι άτομα, η ΕΕ έθεσε εκτός νόμου μόνο τη λεγόμενη στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ χωρίς να προχωρήσει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατικής οργάνωσης με την πλήρη ισχύ του μηχανισμού κυρώσεων της ΕΕ.

Καλούμε λοιπόν την ΕΕ να τερματίσει αυτή την ψευδή διάκριση μεταξύ των «στρατιωτικών» και των «πολιτικών» κλάδων - μια διάκριση που η ίδια η Χεζμπολάχ απορρίπτει - και να θέσει εκτός νόμου ολόκληρη την οργάνωση.

Η **ΧΕΖΜΠΟΛΆΧ**, ο πιο θανάσιμος εκπρόσωπος του ιρανικού καθεστώτος, λειτουργεί ένα παγκόσμιο δίκτυο τρόμου που απειλεί όχι μόνο τους γείτονές του αλλά και τις δημοκρατίες της Δύσης. Μόνο στη Γερμανία, η Χεζμπολάχ έχει πάνω από 1000 μέλη που είναι ελεύθερα να συγκεντρώνουν χρήματα. Η βίαιη και αντισημιτική ιδεολογία της οργάνωσης δηλητηριάζει τον ιστό των πλουραλιστικών κοινωνιών μας. Αυτό είναι εμφανέστατο στην περίπτωση των ετήσιων πορειών της Χεζμπολάχ για την «Ημέρα Αλ Κουντς», όπου οι φωνές για την εξαφάνιση του εβραϊκού κράτους θυμίζουν τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Η Χεζμπολάχ, που ιδρύθηκε και χρηματοδοτήθηκε από την Τεχεράνη και συντηρείται μέσω του οργανωμένου εγκλήματος, κρατά τον Λίβανο όμηρο του ιρανικού επαναστατικού της προγράμματος. Επιπλέον, προκαλεί την εξάπλωση βίας και τρόμου σε ολόκληρη την περιοχή. Η Χεζμπολάχ συνεργάζεται με το δολοφονικό καθεστώς Άσαντ και είναι συνεργός των τρομακτικών εγκλημάτων πολέμου που έχουν προκαλέσει τη δολοφονία, τον ακρωτηριασμό και τον διωγμό εκατομμυρίων Συρίων. Η οργάνωση εκπαιδεύει σίτες παραστρατιωτικούς στην Υεμένη και το Ιράκ και τους προμηθεύει όπλα. Η Χεζμπολάχ έχει επανοπλιστεί μέχρι τα δόντια και παραμένει ανεξάρτητη παραστρατιωτική οργάνωση στον Λίβανο κατά παράβαση της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χρησιμοποιεί τον ίδιο της τον άμαχο πληθυσμό ως ανθρώπινες ασπίδες για να κρύψει περίπου 150.000 πυραύλους που στοχεύουν ισραηλινούς πολίτες.

Όπως καταδεικνύουν τα παραδείγματα των ΗΠΑ, της Ολλανδίας, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και του Αραβικού Συνδέσμου, η θέση της Χεζμπολάχ εκτός νόμου δεν αποκλείει τη συνέχιση των πολιτικών επαφών με τη Βηρυτό.

Επίσης, η απαγόρευση της Χεζμπολάχ δεν θα «αποσταθεροποιήσει» τη χώρα, όπως ορισμένοι εσφαλμένα ισχυρίζονται. Ισχύει το αντίθετο. Η μόνη ευκαιρία για πραγματική οικονομική και πολιτική σταθερότητα στο Λίβανο έγκειται στην άρση του στραγγαλισμού της χώρας από τη Χεζμπολάχ. Οι θαρραλέοι λιβανέζοι διαδηλωτές που κατεβαίνουν στους δρόμους ενάντια στη διαφθορά και την πολιτική βία καταγγέλλουν συγκεκριμένα «το κράτος εν κράτει της Χεζμπολάχ». Τους αξίζει η πλήρης υποστήριξή μας. Η απαγόρευση της ΕΕ εις βάρος του εκπροσώπου του Ιράν θα συμβάλει στην ενίσχυση αυτών των δημοκρατικών δυνάμεων.

Η **ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ**, που πρεσβεύει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την έννομη διεθνή τάξη, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για να καταγγείλει τη Χεζμπολάχ. Καθώς το διακύβευμα δεν είναι τίποτα λιγότερο από τη συλλογική μας ασφάλεια και την κεραιότητα των δημοκρατικών μας αξιών, η στιγμή για δράση είναι τώρα.